



**De Vluchtheuvel**

Christelijke psychosociale hulpverlening

**VERSLAG LEZING**

**Drs. G.C. Verhoeks**

# Frontsoldaten in de toekomst



**JUBILEUMSYMPOSIUM**

20 SEPTEMBER 2019

# INHOUD

1. Inleiding	3
2. Het front van huwelijk, gezin en seksualiteit	6
3. De Vluchtheuvel aan het front	9
4. De hulpverlener aan het front	13
5. Op weg naar de eeuwige bruiloft	18

## 1. INLEIDING

# Een geestelijke strijd op meerdere fronten tegelijk

Waar God Zijn Koninkrijk bouwt, ontbrandt een geestelijke strijd. Niet alleen in het hart en het leven van de individuele gelovige. Maar ook een strijd tegen Christus kerk als verzameling van gelovigen. Efeze 6 vers 12 zegt over die strijd dat het een strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Een strijd tegen satanische machten. Een strijd op meerdere fronten tegelijk. Misschien vraag je: "Waar moet ik dan aan denken?"

Allereerst is er het front van materialisme. Satan houdt met geld en goed voor velen de illusie in stand dat het verloren paradijs op aarde te vinden is. Zij blijven ver bij God vandaan. En bij Gods kinderen zet hij het materialisme in om hun relatie met God zo lau en lafhartig mogelijk te laten zijn. Een ander front? De listige aanvallen van satan op het gezag van de Bijbel. Hij verleidt ons om buigen voor en gehoorzamen aan het Woord steeds vaker te vervangen door herinterpreteren van en 'shoppen' in het Woord.

En laten we onze ogen niet sluiten voor de wijze waarop satan de moderne media benut. Met de moderne media beïnvloedt hij ons denken en zorgt hij ervoor dat alles vervluchtigt. Dagelijks verdwijnt de stille omgang met God onder een digitale lawine van mails, appjes en twitterberichten. Onze voorbereidingstijd op de eeuwigheid glipt ons als zand door onze vingers. Als laatste noem ik de aanvallen van satan op het huwelijk, het gezin en de Bijbelse normering van seksualiteit.

## Opbouw

De strijd op dit laatste front zullen we een slag dieper uitwerken. Drie vragen staan centraal:

1. Waarom valt satan aan op onze huwelijken en onze gezinnen? Paulus zegt in 2 Korinthe 2 vers 10b en 11: “..... opdat de satan over ons geen voordeel krijgje. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.” Om staande te blijven in de strijd is het dus belangrijk satans motieven te doorgronden.
2. Hoe dient De Vluchtheuvel staande te blijven in deze geestelijke strijd? Of anders gezegd: wat dient De Vluchtheuvel als christelijke hulpverleningsorganisatie te kenmerken?
3. Hoe moeten de hulpverlener, de ambtsdrager, de gelovige staande blijven in deze geestelijke strijd?

### Een vraag vooraf: deserteur of frontsoldaat?

Maar nu eerst een vraag aan jou. Want het kan allemaal zo veilig, zo sociologisch, zo beschouwend, zo op afstand blijven. Maar dat het je niet persoonlijk raakt. Daarom een vraag: Ben jij al een frontsoldaat? De fronten die ik zojuist kort schetste die zijn er. En die geestelijke strijd, die is er ook. Maar hoe sta jij daar nu persoonlijk in? Ik vraag niet of je die strijd waarneemt, analyseert en er bezorgd over bent. Nee! Strijd jij die strijd?

Satan zou namelijk helemaal niet zoveel macht hebben, als hij niet een grote bondgenoot had, een bondgenoot in ons hart. Wil er strijd zijn in ons leven, dan zijn we van Koning verwisseld. Dan zijn we aan het front geroepen. Dan wappert de banier van Koning Jezus boven ons leven. Zonder die overgang van Meester kan je weliswaar een hoop zorgen hebben over de teloorgang van onze tradities, de ontmanteling van onze zuil en de koers van Nederland. En die zorgen zijn terecht. Maar hoe vaak blijft het dan niet bij beschouwing zonder hart, analyse zonder urgentiebesef, afkeuring zonder verdriet, klagen zonder nood. Vanaf de zijlijn.

Maar dat is niet de geestelijke strijd die een frontsoldaat van Koning Jezus voert. Die strijd is een strijd op leven en dood. Daar is hij zelf helemaal in betrokken. Hij leidt nederlagen en behaalt overwinningen. Een frontsoldaat begrijpt John Owen als hij zegt: "Dood de zonde of zij zal u doden." Die strijd is ook niet een kille, koude bedoening. Nee, hóór wat de bruid zegt: "de liefde is Zijn banier over mij." (Hooglied 2 vers 4b) Dus in die strijd is de liefde van de Koning de drijfveer, de motivatie. Dat maakt dat de frontsoldaat weliswaar duizend keer wankelt en valt, maar even zoveel keer weer opstaat. Ben jij een deserteur of een frontsoldaat?

## 2.

# Het front van huwelijk, gezin en seksualiteit

Anno 2019 staat De Vluchtheuvel middenin de strijd met de satan. Elke dag zijn daar satans aanvallen op het christelijke huwelijk en gezin. Echtscheiding, overspel, ontrouw, ontwrichte gezinnen, pornoverslavingen, incest en het verkillen van de liefde komen ook bij ons steeds meer voor. Waarom valt satan aan op onze huwelijken en onze gezinnen? Het is van belang dat we beseffen dat al die problemen een diep geestelijke dimensie bevatten. We moeten ons huwelijk en ons gezin zien in het licht van Gods eer en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Dan zullen we begrijpen waarom satan er zoveel aan gelegen is om de aanval in te zetten op onze huwelijken en onze gezinnen.

### **De eer van God is in het geding**

Als wij zondigen tegen het 7e gebod door liefdeloosheid, door ontrouw, door egoïsme, dan zondigen we tegen onze naaste. Zeker! Maar let op, het gaat veel dieper. God openbaart Zichzelf in Zijn Wet. In de tien geboden zien wij Wie God is. Zien wij Zijn deugden. En God geeft ons Zijn geboden opdat wij zouden laten zien Wie God is. Op dat we Zijn Beeld zouden vertonen. Waarom zegt God bijvoorbeeld: "Gij zult niet doden?" Omdat Hij liefde is en Hij dat beeld, die deugd ook bij ons wil zien. Waarom verbiedt God het echtbreken? Omdat Hij trouw is. Omdat Hij doet wat Hij heeft beloofd. En Hij eist van ons dat wij ook daarin Zijn Beeld vertonen.

Zonde tegen het 7e gebod betekent dat we aan onze kinderen, aan onze buren, aan de wereld een mismaakt, een vervormd, een verwrongen beeld van God voorstellen. Als wij zondigen tegen het 7e gebod, ontrouw zijn in ons

huwelijk dan geven we onze kinderen, onze burens een beeld van God mee waarin Hij ontrouw zou zijn. Een God Die niet doet wat Hij beloofd heeft. Voel je hoe je God tekort doet, Hem oneer aandoet als je zondigt tegen het 7e gebod. Begrijp je dan ook waarom de satan, als Gods tegenstander, er zoveel aan gelegen is om ons te laten zondigen tegen het 7e gebod? Het gaat om de allerhoogste inzet: Gods eer!

### **Het heerlijk Evangelie is in het geding**

Een goed huwelijk is het beste Evangelisatiemateriaal!

In de strijd op het front van huwelijk en gezin is ook het heerlijk Evangelie in het geding. In Efeze 5 vers 31 en 32 lezen we het volgende: "Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente." Hier legt Paulus een directe verbinding tussen het huwelijk van man en vrouw enerzijds en de relatie tussen Christus en Zijn gemeente anderzijds. Paulus beschouwt het huwelijk als een symbool, een type van de bovennatuurlijke liefdesgemeenschap tussen Christus en Zijn gemeente. We zouden het ook anders kunnen zeggen het Bijbelse huwelijk beeldt iets uit van het heerlijk Evangelie. Zoals een man zijn vrouw liefheeft, voor haar zorgt en haar beschermt. Zo heeft Christus Zijn gemeente lief en heeft Hij Zich voor haar overgegeven tot in de dood. Heb jij jouw huwelijk al eens gezien als evangelisatiemateriaal? Zie je dat je met egoïsme en zelfzuchtigheid in je huwelijk het zicht op het Evangelie, het zicht op Jezus Zelf verduistert voor je kinderen en voor je onkerkelijke buurman?

### **Het Koninkrijk van God is in het geding**

Om een gevecht te winnen, moet je de aanvoerlijnen afsnijden ...

Op die manier kijkt satan naar onze gezinnen. Satan realiseert zich veel beter dan dat wij dat vaak doen dat God verbondsmatig werkt. Als God ons zoekt, dan zoekt Hij ons vaak op in ons gezin. Door de bedding van het verbond stroomt de volle rivier van Gods genade. Het gezin is een kerk in het klein. Juist daar, in de veilige omgeving van het gezin, wil de Heilige Geest jonge kinderen leren wie de Heere Jezus wil zijn voor slechte mensen. Beseffen wij voldoende het belang van het gezin in het licht van de uitbreiding van Gods

Koninkrijk? Maken we tijd voor huisgodsdienst? Satan realiseert het zich in elk geval terdege dat God verbonds-, gezinsmatig werkt en juist daarom richt satan zijn pijlen op onze gezinnen. Doet hij er alles aan om de onderlinge verhoudingen te verstoren en de liefde te laten verkillen. De uitbreiding van Gods Koninkrijk is in het geding.



## 3.

# De Vluchtheuvel aan het front

Satans aanval op onze huwelijken en gezinnen is een directe aanval op Gods eer, Zijn heilig Evangelie en Zijn Koninkrijk. Anno 2019 staat De Vluchtheuvel middenin de aanvallen van de satan op onze huwelijken en gezinnen. Hoe dient De Vluchtheuvel staande te blijven in deze geestelijke strijd? Wat dient De Vluchtheuvel als christelijke hulpverleningsorganisatie te kenmerken?

Drie dingen:

1. Profetisch getuigenis
2. Priesterlijke bewogenheid
3. Koninklijke leiding

### 1. Profetisch getuigenis

In een christelijke hulpverleningsorganisatie neemt het profetisch getuigenis een belangrijke plaats in. Wat bedoel ik daarmee? Allereerst betekent het dat een christelijke hulpverleningsorganisatie zich terdege rekenschap geeft van de tijd, de cultuur, de omgeving waarin zij werkt. Net als de oudtestamentische profeten dient ook De Vluchtheuvel een scherp oog te hebben voor de ontwikkelingen in Nederland, maar vooral voor de ontwikkelingen in onze eigen reformatorische gezindte.

Maar profeten vonden ook iets van hetgeen ze signaleerden. En dat was niet hun eigen, hun persoonlijke mening. Nee, altijd was het: "zo zegt, zo ziet, zo spreekt de HEERE." Zo vragen de ontwikkelingen binnen onze gezindte rond huwelijk, gezin en seksualiteit ook om een Bijbelse doordenking en duiding. Steeds weer. Doordenking en duiding lopen uit op waarschuwing en confrontatie. Maar daar stopt het profetisch getuigenis gelukkig niet. Altijd is

daar ook het wijzen op de weg terug, het wijzen op genade en herstel. "Keert weder, gij afkerige kinderen; Ik zal uw afkeringen genezen." (Jeremia 3 vers 22a).

Het profetisch getuigenis is geen luxe! Uit een onderzoek van het KICG naar verslaving in de gereformeerde gezindte blijkt dat bijna 40% van de mannen uit onze gezindte wel eens pornografisch materiaal bekijkt. Zij halen hun onderwijs over het huwelijk, over liefde, over seksualiteit uit een zwaar vergiftigde bron. Voel je de actualiteit, de noodzakelijkheid van het profetisch getuigenis anno 2019?

De afgelopen jaren heeft De Vluchtheuvel de eerste stappen gezet om naast de hulpverlening ook als een kenniscentrum rond huwelijk en gezin te gaan functioneren. Het is zaak dat De Vluchtheuvel, met steun van de achterban, de komende jaren haar inspanningen op dit vlak verder intensiveert. Opdat het profetisch geluid niet verstomt, maar wij allen onderwijs ontvangen over de diepe, geestelijke rijkdom van een huwelijks- en gezinsleven naar Gods Woord.

## 2. Priesterlijke bewogenheid

Het profetische getuigenis is helder, draait er niet omheen, is duidelijk, maar nooit kil, nooit hard, nooit afstotend. Ook nooit verheven of hoogmoedig. Want als het goed is gaat het samen met priesterlijke bewogenheid. Zien we dit ook niet steeds terug bij de profeten in het Oude Testament? Ja, zien we het niet bij de Heere Jezus Zelf terug dat Zijn profetisch spreken hand in hand gaat met priesterlijke bewogenheid? Hoor hoe Hij Jeruzalem waarschuwt, terwijl Hij over haar weent: "Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient!" (Lukas 19 vers 42a)

Priesterlijke bewogenheid: hoe kan dat er zijn in een hulpverleningsorganisatie? Priesterlijke bewogenheid zal er alleen zijn als veel medewerkers iets geproefd hebben van de priesterlijke bewogenheid van dé Hogepriester Die Zichzelf als het Offer gegeven heeft voor hun zonden.

Priesterlijke bewogenheid maken wij niet, je vindt het niet in managementboeken, je kan het niet creëren met teamdagen. Het komt rechtstreeks van boven uit het priesterhart van Jezus Christus.

En wat is priesterlijke bewogenheid? Priesterlijke bewogenheid is allereerst

veel meer dan iemand zelig vinden of met iemand te doen hebben. Ja het is zelfs meer dan menselijk medelijden. Priesterlijke bewogenheid is ook niet allereerst een gevoel. Het is een levensrichting, een diepe betrokkenheid op de ander en vooral op het heil van de ander. Het zoekt het behoud van de ander.

Priesterlijke bewogenheid gaat ten tweede altijd hand in hand met het in gedachten houden waar jezelf vandaan gehaald bent. In gedachten houden hoe er door je eigen leven heen ook steeds van die breuklijnen lopen van zonden en van de gevolgen van de zonden. Je bent in de meest letterlijke zin van het woord een ervaringsdeskundige. En dat zorgt ervoor dat je niet uit de hoogte wel even vertelt wat er moet veranderen. Priesterlijke bewogenheid buigt naar de ander toe. En dat gaat alleen als je eerst zelf door de knieën bent gegaan. Daarom zijn vermeende rechtzinnigheid en eigen gerechtigheid ook de grootste vijanden van priesterlijke bewogenheid.

Priesterlijke bewogenheid zoekt ten derde altijd naar wegen om samen met de ander aan de voeten van de grote Hogepriester te komen. Vanuit het diepe besef dat alleen aan Zijn voeten vergeving, genezing en herstel te verkrijgen zijn. Priesterlijke bewogenheid zoekt altijd weer te komen bij dé Bron van priesterlijke bewogenheid. Want het weet dat alleen uit Jezus doorboorde handen heil en genezing voortvloeien.

Priesterlijke bewogenheid is als laatste vindingrijk en praktisch. Het laat zich niet zo snel van de wijs brengen. Als één deur gesloten blijft, dan probeert ze een andere doorgang te vinden. Denk aan de vier vrienden. Zij hebben gedacht: Als we onze vriend dan niet door de deur bij Jezus kunnen brengen, dan zullen we hem via het dak voor Zijn voeten neerleggen.

Priesterlijke bewogenheid? In de Filippenzenbrief zegt Paulus het eigenlijk in één zin: "Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was." (Filippenzen 2 vers 5)

### **3. Koninklijke leiding**

Als derde vind je bij een christelijke hulpverleningsorganisatie koninklijk leiderschap. En dan niet alleen bij het management, maar dwars door de hele organisatie heen. Wat bedoel ik met koninklijk leiderschap? Leiderschap dat

is afgeleid van, dat lijkt op de leiding door de grote Koning. Die leiding is beschermend, bewarend, beveiligend. De Heere Jezus is een Herder-Koning, Die het verlorene, het afgedrevene zoekt. Hij heeft oog voor het individuele. Hij rekent niet met de grote getallen, maar heeft oog voor de éénling. Zo gaat het bij een christelijke hulpverleningsorganisatie in de kern ook niet om de geproduceerde uren, de aantallen geholpen cliënten en het aantal aanmeldingen. Laten we dat nooit uit het oog verliezen! Het gaat steeds weer om die ene, unieke, naar Gods Beeld geschapen persoon met zijn of haar problemen en worstelingen.

Maar een herder is er ook alles aan gelegen zijn schapen te beschermen. Hij verdedigt ze tegen allerlei bedreigingen. Hij voert hen veilig naar de stal. Zo leidt de Herder-Koning in het spoor van Zijn gerechtigheid. Juist om te voorkomen dat verleidingen, zonden en allerlei ellende vat krijgen op Zijn schapen. En in navolging van de Herder-Koning vind je daar ook iets van terug in een werkelijk christelijke hulpverleningsorganisatie en bij de christelijke hulpverlener. Dan zou je het liefste hebben dat er niemand meer op je spreekuur hoefde te komen. En daar zet je ook maximaal op in.

Je verlangt ernaar niet het gebrokene te lijmen, maar het breekbare te beschermen.

Koninklijk leiderschap uit zich in de christelijke hulpverlening door een hoge prioriteit toe te kennen aan preventie, aan het voorkomen van problemen rond huwelijk, gezin, seksualiteit en relaties.

Door het geven van opvoedcursussen, huwelijkstoerusting, preventie op scholen en toerusting van ambtsdragers.

Ik heb De Vluchtheuvel de afgelopen jaren leren kennen en ik heb ook iets van het geestelijk DNA van deze organisatie geproefd. Daarin kom je de drie besproken elementen tegen. Dat geeft vreugde en roept op tot dankbaarheid op deze jubileumdag. Want het profetisch getuigenis, priesterlijke bewoogheid en koninklijke leiding maken we niet zelf, leren we onszelf ook niet aan. Dat komt van boven. En middenin de geestelijke strijd geeft de Heere zo vandaag een dankdag tot Zijn eer.

## 4.

# De hulpverlener aan het front

Medewerkers van De Vluchtheuvel, jullie staan middenin deze geestelijke strijd. Het front ligt in jouw spreekkamer. Hoe moet je hier nu mee omgaan? Laten we eens een paar lijnen trekken vanuit Efeze 6 vers 10 tot en met 18.

### Wordt krachtig in den Heere (vers 10)

“Voorts, mijne broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte Zijner macht.” (Efeze 6 vers 10) Paulus valt gelijk met de deur in huis. Direct is het duidelijk: vertrouw niet op eigen kracht. Maar wordt krachtig in den Heere en in de sterkte van Zijn macht. Vertrouw niet in de eerste plaats op je eigen professionele bekwaamheid, kennis, ervaring en vindingrijkheid. Geef je cliënt over in de handen van de Heelmeester, Die onze krankheden op Zich heeft genomen en onze smarten heeft gedragen. Want Hij is het Die onze krankheden liefderijk geneest.

### Paraatheid (vers 11, 13 en 14)

Vervolgens roept Paulus jou op tot grote paraatheid en waarschuwt hij voor onderschatting. In de verzen 11, 13 en 14 wordt gesproken over ‘staan’. Dat duidt op alertheid. Bedenk dat satan jou veel beter kent, dan dat jij jezelf kent. Hij heeft eeuwen de tijd gehad om mensenkennis op te bouwen. Hij heeft al 6000 jaar ervaring met het verleiden en misleiden van mensen. Daarom spreekt Paulus ook over de listige omleidingen van satan in vers 11. Let op dat woordje ‘listige’. Denk niet dat de satan alleen maar rondgaat als een briesende leeuw. Die gedaante laat hij juist helemaal niet zo vaak zien.

Want dan is hij veel te herkenbaar. Vooral ten opzichte van gelovigen treedt hij vaak op als een engel des lichts. Wees alert en paraat. Besef, elke ochtend weer als je aankomt op je werk, dat jouw spreekkamer oorlogsterrein is.

Dan roept Paulus in vers 11 en 13 op om de gehele wapenrusting van God op te nemen. We hoeven niet zelf wat te fabriceren of zelf bij elkaar te rapen. Nee, er ligt een wapenrusting klaar van hemels fabricaat. Doet aan!

### **Gordel der waarheid (vers 14a)**

Allereerst de gordel van de waarheid. Een krijgsgordel gaf de soldaat steun en bescherming en zorgde ervoor dat hij zich onbelemmerd kon bewegen. Met 'waarheid' wordt oprechtheid en betrouwbaarheid bedoeld. In tegenstelling tot schijnheiligheid, geveinsdheid, achterbaksheid en verdachtmaking. Een christen-hulpverlener moet dus een hulpverlener uit één stuk zijn. Geen dingen achterhouden. Eerlijk en transparant zijn in je spreekkamer. Niet om de moeilijke boodschappen heendraaien. Maar óók volledig betrouwbaar zijn. "Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen." (1 Petrus 2 vers 1)

### **Borstwapen der gerechtigheid (vers 14b)**

Dan deelt God het borstwapen, het pantser der gerechtigheid uit. Dit gaat niet om de toegerekende gerechtigheid van Christus, maar om een heilig leven met een goed geweten voor God en mensen. Als je slordig, onheilig leeft. Als je zonden aan de hand houdt, dan ben je een makkelijke prooi voor satan. Dan geef je hem alle gelegenheid om je terecht aan te klagen. Al je levenskracht en geloofszekerheid zullen uit je wegvloeien. Hoe zal je dan als hulpverlener nog kracht vinden om een ander bij te staan in zijn problemen, in de strijd tegen de zonden? Als jij nog niet, zoals Job deed, een verbond hebt gemaakt met je ogen, hoe kan je dan anderen bijstaan in de worsteling met zonden tegen het 7<sup>e</sup> gebod?

## **Krijgslaarzen: voeten geschoeid met de bereidheid van het Evangelie des vredes (vers 15)**

Krijgslaarzen geven vastheid, stevigheid bij het lopen, maar beschermen ook tegen de voetangels en klemmen. Zo moeten jouw voeten geschoeid zijn met de bereidheid van het Evangelie des vredes. 'Bereidheid' duidt op een zekere vastbeslotenheid van hart. Vastbesloten om de Heere te volgen. Die vastbeslotenheid is noodzakelijk, anders staan we op voorhand al open voor alle verleidingen en listen van satan. Maar die bereidheid, die vastbeslotenheid hangt niet in de lucht. Die is verbonden aan het Evangelie des vredes. Vrede met God bekwaamt tot de strijd, bewaart voor de verleidingen en verbindt aan Christus. "En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus." (Filippenzen 4 vers 7)

Maar dan heb je ook iets uit te delen. Want dat wordt ook bedoeld met die bereidheid. Dan ben je bereid om rekenschap te geven van je geloof, van de hoop die in je is. En waarom is dat nu zo belangrijk in de spreekkamer? Wel is niet juist de spreekkamer een plaats waar vaak de scherven van het leven, de gebrokenheid van het bestaan, de uitzichtloosheid van het aardse leven de atmosfeer bepalen? Wat kan dat verstikken en moedeloos maken.

Maar dan mag de christen-hulpverlener daar in die donkere werkelijkheid de echt blijde Boodschap voorleven, uitdragen, voorspiegelen, aanrijken. Het Evangelie des vredes. Dan kan het gebeuren dat de Heere Jezus, door de woorden, de houding, het spreken van de hulpverlener heen Zichzelf openbaart. Net zoals 2000 jaar geleden klinkt het dan: "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." (Matthéüs 11 vers 28) Geschoeid met de bereidheid van het Evangelie des vredes wordt christelijke hulpverlening uitgetild boven de aardse werkelijkheid en krijgt het eeuwigheidsperspectief.

## **Schild des geloofs (vers 16)**

Neemt bovenal aan het schild van het geloof. Met dat schild kan je al de vorige pijlen van de boze uitblussen. In de oudheid schoot men soms brandende pijlen op de vijand af met de bedoeling de vijand te verwonden en het legerkamp in brand te steken. Zo is het ook in de strijd met satan. Hij heeft heel

wat vurige pijlen op zijn boog. Pijlen van seksuele verleiding, van het goed-praten van ontrouw, van verslaving aan pornografie, aan genotsmiddelen, aan werk. Wat een machten! En dat bij jou in de spreekkamer. Daarom: neemt bovenal aan het schild van het geloof. Waarom is het geloof een schild? Omdat het geloof zich richt op hét Schild! En dat is een veilig Schild.

Het soort schild waar Paulus naar verwijst is een lang, rechthoekig schild. Achter zo'n schild kon je helemaal wegkruipen. Zo kan je met werkelijk alles, heel je leven wegschuilen achter Jezus door het geloof. Doe dat dan ook letterlijk, samen met je cliënt. Als Hij het zegt: "Ik ben de HEERE, uw Heelmeester." (Exodus 15 vers 26b) Vertrouw dan je cliënten, worstelend met pornografie, met gebrokenheid, met persoonlijkheidsproblemen of waarmee dan ook, echt aan Hem toe. Laat alle 'doe-het-zelf-hulpverlenelij' los!

### **Helm der zaligheid (vers 17a)**

Neem de helm der zaligheid. Dat is de hoop op de zaligheid. De hoop op de toekomstige overwinning. De strijd is niet uitzichtloos, want de uitkomst staat op voorhand vast. De overwinning is reeds behaald door onze Heere Jezus Christus. Het geloof strekt zich uit naar die toekomst en ziet over en door de onmogelijkheden heen. In Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Dan zeggen we het Nahum na bij dit veertig jarig jubileum, nog midden in de strijd: "Vier uw vierdagen, o Juda, betaal uw geloften; want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan, hij is gans uitgeroeid." (Nahum 1 vers 15b). Satan is verslagen! Met het oog gericht op de heerlijkheid die komt, kunnen we blijmoedig strijden onder de banier van Koning Jezus.

### **Zwaard des Geestes (vers 17b)**

In het arsenaal van satan vinden we de wapens van twijfel en ontmoediging. Die wapens zet hij in om de regie in de spreekkamer of in het pastorale gesprek over te nemen. Satan kent de Bijbel goed en hij weet het: "...die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op en neder geworpen wordt." (Jakobus 1 vers 6b) Zo iemand kan onmogelijk staande blijven in de strijd. Ken jij zijn twijfel zaaiend spreken niet in jouw hart? "Je probeert nu al zo lang het gedrag van die man of vrouw te veranderen, maar het is onmo-



gelijk, houd er toch mee op." En als na een intensief hulpverleningstraject een echtpaar toch besluit te gaan scheiden: "Waar is jouw God nu in deze ellendige situatie? Het huwelijk is toch voor Zijn aangezicht gesloten?" Vragen, twijfels, ontmoediging. En voor we er erg in hebben: verloochening en ongelooft in ons hart.

Daarom neemt het zwaard des Geestes, het Woord van God. Het is het enige wapen dat niet alleen maar verdedigend is. Als we de rest van de wapenrusting zorgvuldig droegen, dan zouden we de duivel ervan kunnen weerhouden ons te verwonden, maar we zouden hem niet kunnen verjagen uit onze buurt. Het enige wapen waarmee we dat kunnen doen is het zwaard, het Woord van God. En dat wapen is uiterst effectief. Jezus Zelf gebruikte het bij zijn verzoeking door satan. Als satan je aanvalt, je in vertwijfeling probeert te brengen, bestrijdt hem met het Woord. Ja, verwijs hem maar door naar het vleesgeworden Woord, naar Jezus Zelf. Laat satan dan maar verhaal halen bij Hem. Bid als David: "Twist, HEERE, met mijn twisters; strijd met mijn bestrijders." (Psalm 35 vers 1b)

### **Gebed (vers 18)**

Zonder binnenkamer, geen spreekkamer!

Paulus sluit af door in vers 18 te wijzen op het belang van het gebed: "Met alle biddende en smeking biddende te allen tijde in den geest." Het is alsof Paulus het beste wapen voor het laatst heeft bewaard. Het is een wapen waarvan de uitwerking bij het strijden niet afhankelijk is van menselijke zwakheid. Is jouw spreekkamer niet alleen oorlogsterrein, maar ook binnenkamer? Kan jij staande blijven in deze geestelijke strijd zonder het gedurig gebed? "Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel." (Jakobus 5 vers 16)

Jij zegt: "Bidden met mijn cliënt? Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik heb al mijn tijd nodig voor het gesprek met mijn cliënt. Zeker nu het steeds belangrijker wordt om binnen de tijd te blijven." Ik wijs je op het Woord in vers 18: "te allen tijde" en "met alle gedurigheid". Het lijkt wel alsof de Heere jouw excuses al had voorzien. Maar het is ook een oproep tot ons allemaal. Laten we bidden voor de hulpverleners, die in de voorste vuurlinies van het front hun werk verrichten. Laten we bidden voor de huwelijken, de gezinnen en onze jongeren. Zijn Naam, Zijn eer, Zijn Koninkrijk zijn ermee gemoeid!

## 5.

# Op weg naar de eeuwige bruiloft

Sta jij middenin de strijd? Als hulpverlener, als ambtsdrager of misschien wel in je eigen huwelijk, in je eigen gezin. Houd moed! De hemelse Aanvoerder heeft het je beloofd: "Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon." (Openbaringen 3 vers 21). Zie dan op de vergelding des loons. Misschien zeg je: "Dat is het nu juist. Er staat: 'Die overwint.' Maar ik houd het niet vol." Hoor, wat God spreekt: "Ik heb hulp besteld bij een Held". (Psalm 89 vers 20m). Bij de Heere van de hemelse legermachten. Jouw strijd is Zijn strijd.

Er komt een einde aan die strijd. Een einde aan de vele gebroken huwelijken. Een einde aan al die schrijnende problemen in gezinnen. Een einde aan al die psychische en geestelijke nood in de levens van jonge mensen. Een einde aan al die liefdeloosheid. Je kunt er zo middenin zitten. Zo middenin dat al die nood als een zwarte schaduw het licht op de hemelse Troonzaal ontnemt. De hemelse Troonzaal waar alles op dit moment in gereedheid wordt gebracht voor de bruiloft van het Lam. Alles in de schepping strekt zich daarnaar uit. De openbaring van de kinderen Gods. Als Christus en Zijn gemeente niet langer in ondertrouw zullen zijn. De dag dat Christus hemelherauten zullen uitgaan en elk van Zijn kinderen zullen nodigen: "Komt tot de bruiloft".

Strijd je hier de goede strijd? Dan zal het eenmaal klinken: "Komt, gij gezegenen Mijns Vaders, beërf dat Koninkrijk hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld." (Matthéüs 25 vers 34b). Dan leg je je wapenrusting af. Je krijgsgordel, pantser, helm en krijgslaarzen verwissel je voor lange witte klederen gewassen in het bloed van het Lam. Je schild en zwaard leg je aan

Zijn voeten, ruil je in voor palmtakken. Het hemels gezang uit de Troonzaal klinkt je tegemoet. En het Lam spreekt tot jou, ja tot jou die elke keer weer verliezen hebt geleden, die maar niet mee kon komen in de strijd, tot jou: "Gij goede en getrouwe dienstknecht, ga in, in de vreugde uws Heeren."  
(naar Matthéüs 25 vers 21)

*Drs. G.C. Verhoeks*  
*Bodegraven, 2019*

